

In dankbare herinnering aan

Bennie Dunhof

Bernardus Martinus Alfonsus

Zijn afscheidsviering vond plaats op
vrijdag 30 november 2007 in de
H. Maria Geboortekerk te Losser waarna hij
op zaterdag is gecremeerd in Usselo.

Bennie werd geboren op 23 augustus 1946 in
Losser en groeide op met 2 zussen en 1 broer
in de Voswinkel. Zijn arbeidzame leven
begon al vroeg. Werken was hem niet
vreemd. Op 19 jarige leeftijd begon hij bij
het voormalige Boekelo Foliën, waar hij
39 jaar met toewijding heeft gewerkt.

Die toewijding had Bennie ook voor KVV
Losser. In de 28 jaar dat hij lid was heeft hij
diverse functies bekleed. Zijn inzet was altijd
meer dan 100%.

Ook binnen zijn gezin was Bennie een man
van toewijding. Niets was te veel voor zijn
vrouw en kinderen. Later kwamen daar
3 kleinkinderen bij en die waren zijn grootste
trots. Trots was hij, eerlijk, rechtschapen,
geen poeha of opsmuk, maar een harde
werker die genoot van alle goeds dat hem op
zijn pad kwam.

Zijn ziek zijn confronteerde hem met zijn
eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid en dat
was een moeilijke weg. Hij werd afhankelijk
en kwetsbaar maar bleef trots.

Zo is hij op maandag 26 november 2007
ingeslapen in zijn eigen huis en te midden
van iedereen die hem lief was.

*Hartelijk willen wij iedereen bedanken voor
alle vormen van belangstelling tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man en onze fantastische pa en opa*

Iektje Dunhof-Suoek
Marion en Robert
Daimy en Wesley
Herald en Bianca
Caitlin