



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JOHANNUS MARINUS DUNKOF,

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,
geboren te Losser den 24 December 1900, over-
leden na het ontvangen der H.H. Sacramenten
der stervenden den 29 December 1918 en begra-
ven den 2 Januari 1919 op het R.K. Kerkhof te
Losser.

.....

In het midden 'mijner dagen ga ik naar de poorten des grafs. Gij, o Heer, hebt de p[er]len van 's menschen leven vastgesteld, welke hij niet kan overschrijden. Isaias 38, 10.

Mijnē kwaal was ongeneeslijk, ik heb naar menschelijke hulp gezocht en er was niemand die mij konde helpen. Wat zal ik daar de Heer aldus beschikt heeft; nu dan Heer doe met mij naar Uw welgevallen en laat mijne ziel in vrede ontvangen worden.

Een goed kind zijner ouders, waardig in de gedachten der goeden te leven, is gestorven.

Dierbare ouders, broeders en zusters, mijne dagen zijn ten einde. Ik ga tot den Heer, leeft gelukkig en de God van vrede zal met u zijn. En gij allen, die mij lief hebt, helpt mij door uwe gebeden tot God en gedenkt mijner ten goede.

GEBED. Wij bidden U, Heer kom Uw die- naar JOHANNES ter hulp, die Gij door 'Uw dierbaar bloed verlost hebt. Amen.

Onze Vader — Wees Gegroet.
Hij ruste in vrede. Amen.