

Gedenk in uw gebeden

Martinus Dunhof

echtgenoot van

Maria Josephina Antonetta Hassink

Hij werd geboren te Slagharen op 11 november 1905. Gesterkt door het H. Oltesel, is hij onverwacht overleden in Losser op 16 oktober 1973. Na een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk hebben zijn familieleden hem begeleid naar het Crematorium te Usselo, alwaar zij in gelovig vertrouwen op de dag der Opstanding afscheid van hem hebben genomen.

Een goede vader van een eensgezind gezin werd onverwachts door de Heer van het leven opgeroepen. Hoe groot was niet de liefde van deze ouders en hun toewijding voor elkaar en voor de kinderen. Daarom valt een afscheid des te moeilijker omdat hij zoveel voor ons allen betekende. En juist de laatste jaren, toen hij altijd in huis was en altijd blijmoedig.

Moeder en kinderen, weest getroost in het geloof, dat wij samen zo overtuigd beleefd hebben.

Kinderen en kleinkinderen, zie naar het voorbeeld dat moeder en ik u gaven. Leeft biddende heen naar de dag der vreugde, de dag van weerzien in het Vaderhuis.

Heer Jezus, geef uw dienaar Martinus, met voorbijzien van zijn menselijke fouten, de volledige vervulling van zijn gelovige verwachtingen.

Druk: de Lange, Losser

Voor de blijken van deelneming na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, en de laatste eer aan hem bewezen, zijn wij U zeer dankbaar.

M. J. A. Dunhof-Hassink
kinderen en kleinkinderen