

In liefdevolle herinnering aan

Mia Evers-Dunhof

weduwe van Bennie Evers
levenspartner van Dik Budding

Na een plechtige Uitvaartdienst
in de H. Maria-Geboortekerk te Losser
op donderdag 29 oktober 2009, volgde
de crematieplechtigheid in het crematorium
"Enschede" te Usselo.

Wij danken u voor het medeleven dat u heeft
betoond na het overlijden van mijn maatje, onze
lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en fan-
tastische oma.

Dik
Marion en Joachim
Ingmar, Britt
Dirk en Martha
Kevin, Carlijn
Axel en Bianca

Mia is geboren op 28 november 1941 in Losser,
waar ze haar leven lang heeft gewoond. Ze is
opgegroeid in een gezin met acht kinderen. Altijd
is ze in haar ouderlijk huis blijven wonen ook tij-
dens haar huwelijk met Bennie. Marion werd hier
geboren. Zij was haar grote trots.

Zorgen voor anderen is iets dat als een rode
draad door haar leven liep. Eerst heeft ze haar
ouders verzorgd, later haar zus Annie. En ook
toen Bennie ziek werd, heeft ze hem tot het
einde toe liefdevol verzorgd. Dit was een moei-
lijke tijd.

Na deze zware jaren begonnen de vreugdevolle
jaren. De geboorte van haar kleinkinderen. Wat
een vreugde bracht dit voor haar. En natuurlijk
zorgde ze ook voor hen. Ze was een fantas-
tische liefdevolle oma.

Toen kwam Dik in haar leven. Samen hebben ze
fijne jaren gehad, alleen veel te kort. Ze vulden
elkaar perfect aan. Fietsen, vakanties, winkelen
waren dingen die graag samen deden. We kon-
den ons voor Mia geen betere partner wensen
en andersom net zo.

Het is erg moeilijk voor ons om voor te stellen dat
zo een sterke, krachtige, zelfstandige vrouw niet
meer een deel van ons gezin zal uitmaken.

We zullen haar erg missen...