

Gerrit Dunhoft

Geboren te Lonneker op 26 juni 1931,
gesterkt door het H. Sacrament der
Zieken, overleed hij te Enschede
op 11 juli 2004.

Vader van twee dochters en opa van
zes kleinkinderen, 73 jaar oud en op een
week na 45 jaar getrouwd met
Marietje Nijboer.

Als een tevreden mens is hij heenge-
gaan. Zijn levenspad ging niet altijd over
rozen. Al op jonge leeftijd werd hij gecon-
fronteerd met zijn ziekte. Zijn vrouw en
zijn kinderen had hij in zijn hart, altijd
zorgzaam en liefdevol.

Hij was een hard werkend man en betrok-
ken bij alles wat er gebeurde.

Auto's waren zijn liefhebberij, de garage
heeft veel voor hem betekend en zijn zelf-
gebouwde caravan was lange tijd zijn
trots. Toen fulltime werken niet meer voor
hem weggelegd was, ging hij niet bij de
pakken neerzitten.

Zolang het voor hem mogelijk was heeft
hij kinderen voor het speciaal onderwijs
vervoerd.

Hij genoot van de kleine dingen, en leef-
de op toen ze in Losser gingen wonen.
Klussen bij de dochters, oppassen op de
kleinkinderen, het maken van allerhande
puzzels, het genieten van muziek, het
rondtoeren-zelfs op zijn laatst nog op de
elektrische fiets.

Ondanks alle tegenslag is een gelukkig
mens heengegaan. Wij hebben op een
goede manier afscheid kunnen nemen en
denken met een tevreden blik terug over
de tijd dat hij bij ons was.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en
na zijn overlijden zijn wij iedereen bijzon-
der dankbaar.

Marietje
Ingrid en Herman
Lianne en Herman
en kleinkinderen