

Ter nagedachtenis aan
FRANCIEN VAN DUPPEN

echtgenote van

Sjef van Eemeren

Geboren te Helmond 7 november 1926.

Aldaar overleden 15 september 1993.

We hebben haar na de laatste eer te rusten gelegd
aan de Horsedijk te Helmond.

*** **

Intens bedroefd, maar met een hart vol fijne herinneringen nemen wij vandaag afscheid van een liefdevolle vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, spontane oma, fijne zuster, schoonzuster en tante.

Vol bewogenheid volgde zij de gebeurtenis rond haar kleindochter en toen deze in goede banen was geleid, dacht ze pas aan haarzelf en haar eigen ziek-zijn.

Verbijsterend was de diagnose die bij haar gesteld werd.

Maar met een ijzeren wilskracht, zoals heel haar karakter eigen was, heeft zij dit zwijgzaam aangevaard, geen klacht kwam over haar lippen.

Vol liefde zag zij toe hoe vader haar de laatste weken bijstond, met de zorgen die beiden moesten dragen.

Ze was daar zeer dankbaar voor, wat zij toonde met glimlachjes en knipoogjes.

Moeder was een echt natuurmens en kon heerlijk genieten van wandel- en fietstochten.

Ook dit jaar genoot zij bij voorbaat van de vacantiereis die ze zou gaan maken.

Een teleurstelling was het voor haar dat deze geannuleerd moest worden.

Maar zoals zo vele tegenslagen heeft ze dit aangevaard met bewonderenswaardige moed en met bemoedigende woorden voor hen en kleine wensen voor haarzelf heeft ze haar zusters en zwagers met een gerust hart deze vacantiereis wel laten maken.

Het deed haar goed dat zovelen haar een bezoek brachten in het ziekenhuis.

Moeder, gij hebt uw taak zeer goed volbracht, wij nemen de zorgen voor vader en opa nu van u over.

Bedankt voor alles, wij zijn erkentelijk en blij zo'n lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en tante te hebben gehad.

Wij zullen je nooit vergeten, rust in vrede.

Wij danken een ieder in het Elkerliekziekenhuis en de huisarts voor hun inzet en liefdevolle verzorging van mijn vrouw, moeder, schoonmoeder en onze lieve oma.

Ook voor uw belangstelling en medeleven in het ziekenhuis en vandaag bij deze laatste eer zeggen wij u hartelijk dank.

Sjef van Eemeren

Riekie en Jos

Debbie, Ralf