

Enkele woorden ter herinnering aan

TIEN VAN DUREN

Hij werd geboren op 31 juli 1923 te Mill en is plotseling van ons heengegaan op 19 juli 1989. Wij hebben afscheid van hem genomen op het R.K. Kerkhof te Mill op 22 juli d.a.v.



Tien, wij hebben je gekend als een eenvoudige en hartelijke broer, oom en vriend. Jaren heb je, samen met je broers Piet en Wim de melkkar gereden en toen nog wat jaren in de natuur gewerkt, de plantsoenen-dienst.

De laatste jaren was hij er voor zijn duiven en kanarie's, welke z'n grote trots waren en leefde hij mee met z'n neefjes en nichtjes, broers en verdere familieleden.

Sinds korte tijd woonde hij alleen, zonder z'n broer Wim waar hij lang mee samengewoond heeft. Alleen was hij echter niet, alhoewel hij z'n broer miste, want hij werd met liefde verzorgd door z'n andere familieleden, met name door Gerarda, die dagelijks trouw bij hem langs ging en hem verzorgde.

De laatste maanden echter was hij af en toe wat ziek, maar door z'n geduldige rustige karakter liet hij verder niks merken. Toch nog plotseling is hij van ons heengegaan.

Wat overdonderd door dit verlies en door het raadsel van de dood heen blijf je in goede herinnering in ons midden.

Aan allen die ons tot steun zijn geweest en samen met ons afscheid hebben genomen van Tien, zijn wij U oprecht dankbaar.

Fam. van Duren
Fam. van Elst
Fam. Peeters