



Gedenk in uw godvruchtige gebeden

Janneke Jacoba Dusseljee

echtgenote van

ADRIANUS JOHANNES DE BEKKER

geboren te Onstwedde 19 Juli 1894, overleden te Nijmegen na voorzien te zijn van het H. Oliesel 16 maart 1959 en 20 maart d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof aan de Groenestraat.

Haar grote taak op aarde heeft zij prachtig volbracht: een goede moeder te zijn voor haar kinderen en een goede echtgenote voor haar man. Toen had zij gehoopt, nog hier te mogen blijven en te genieten van het geluk van die kinderen. Maar God heeft haar tot zich geroepen in de éeuwige rust. Wij vragen onze Hemelse Vader niet, waarom Hij dit zó heeft beschikt, maar trachten te berusten met alle vertrouwen op Zijn ondoorgrondelijke wijsheid en onmetelijke goedheid. Want wij weten dat zij getrouw was aan Gods wet, godsdienstig, vroom en een sterke vrouw. En vertrouwen, dat de engelen haar een triomfantelijke intocht hebben bereid in het paradijs.

Lieve man, wees niet overmatig bedroefd. Onzichtbaar blijf ik toch aan uw zijde met al de liefde en belangstelling, die ik gewoon was. Wij hebben onze zorgen en onze kleine dagelijkse vreugden samen gedeeld. Ik vergeet dat nooit. God zegene u en geve u de kracht, die gij nodig hebt. Bid voor mij.

Lieve kinderen, ik ben voor U alles geweest. Gij had een zeer grote plaats in mijn liefde en gij blijft die behouden. Vertrouwt op uw Vader in de Hemel. Blijft een steun voor vader thuis. Weest een voorbeeld voor hen, die gij liefhebt. Bidt voor mij en voor allen, die u zijn voorgegaan in de slaap des vredes.

De Koning, voor Wien alles leeft,
komt, laat ons Hem aanbidden.