

Gedenk in uw gebed

**HENDRIKUS WILHELMUS JOHANNES
DUTEWEERD**

echtgenoot van

Everdina Hermina Wichink

Hij werd geboren te Dalfsen op 25 september 1935. Nadat hij tijdens zijn ziekte gesterkt was door het Sacrament van de Ziekenzalving is hij nog plotseling overleden op 27 april 1983 in het Sofiaziekenhuis te Zwolle. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld op 30 april d.o.v. hebben wij zijn lichaam op ons kerkhof ter ruste gelegd.

DANKBETUIGING

Voor uw oprechte belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Duteweerd

Het moet een voorrecht zijn als je als mens tevreden kunt leven en tevreden kunt sterven.

In zijn goede dagen was hij een hardwerkend man, trouw aan al datgene wat hem was toevertrouwd.

Toen een ongeneeslijke kwaal hem het werken onmogelijk maakte, heeft hij ook dit aanvaard. Je kunt je afvragen waar hij de moed vandaan haalde om deze overgang van hard werken tot niets meer mogen doen te verwerken zoals hij het verwerkt heeft.

Een belangrijke reden daarvoor is, dat hij zich niet in zichzelf opsloot, maar hij het bespreekbaar maakte in zijn gezin, waardoor de moeilijke laatste jaren ook gelukkige jaren bleven, zoals het voor zijn ziekte was.

Een tweede kracht vond hij in zijn rotsvast geloof, dat zijn Heer en Schepper tenslotte alles ten goede leidt.

Zo blijven wij hem in ons hart en in onze gedachten bewaren als een fijne, blijde mens, die dankbaar was voor alles wat men voor hem deed.

In het zelfde geloof dat zijn kracht was, leggen wij hem nu vol vertrouwen neer in de handen van zijn Schepper die hem, bevrijd van alle pijnen en benauwdheden moge opnemen in Zijn eeuwige vreugde.