



Ter herinnering aan

## GERARD VAN DUURSEN

geboren: 11 juli 1933

overleden: 9 sept. 1982 te Amsterdam

gehuwd met: JO KNUIMAN

Met Gerard, die veel te vroeg gestorven is, is een goed en nobel mens van ons heengegaan. Hij was groot en sterk van postuur, maar nog meer was hij innerlijk groot. Hij bezat een sterke wil en groot doorzettingsvermogen.

Van nature was hij begiftigd met een vrolijk en blij karakter. Als geen ander hield hij van speelse opmerkingen en had hij gevoel voor humor. Op menig feest was hij de grote inspirator en gangmaker. Hij hield van het leven. Gevoel had hij ook voor zijn medemensen, want hij was een zeer sociaal voelend man, die attent reageerde op zijn omgeving en graag anderen voorthield en te woord stond. Je kon bij Gerard terecht zowel bij vreugde als bij verdriet. Ook toen verdriet en lijden hem zelf troffen, is hij staande gebleven in zijn wilskracht, gevoel voor humor en belangstelling voor anderen. Zijn grootste steun en inspiratie vond hij bij zijn vrouw Jo. Zij was zijn thuis en zijn home. Bij haar voelde hij zich ten diepste veilig en geborgen. Misschien mogen we zijn leven zo samenvatten: hij was een mens om van te houden.

We willen onze dank voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft gelovig samenvatten in dit gebed: Vader in de hemel, geef hem de eeuwige rust en leid hem binnen in Uw koninkrijk.

Voor Uw medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man, zeg ik U hartelijk dank.

J. van Duursen-Knulman

Hengelo Ov, september 1982