



Ter herinnering aan

Henk van Duyn

weduwnaar van

Dieny Koekkoek op Munsterhuis

Geboren 2 januari 1922 te Arnhem

Overleden 11 januari 2008 te Almelo.

Voor de vele blijken van hulp
en belangstelling die wij mochten
ondervinden tijdens de ziekte en bij het
heengaan van onze vader danken
wij U hartelijk.

Na een welbesteed leven en een dappere strijd
is toch nog plotseling van ons heeggegaan onze
dierbare vader en opa. Zijn leven werd
gekenmerkt door hard werken, en een brede
belangstelling voor de wereld om hem heen.
Het verlies van onze moeder heeft hij nooit
echt kunnen verwerken, dat droeg hij altijd
met zich mee. Wij zullen hem in herinnering
houden als een krachtige persoon die voor
iedereen klaarstond en waar je nooit vergeefs
een beroep op deed. Hij had nog één wens en
wel zeer intens. Heb elkander lief in het leven
en geef steun waar het nodig is.

Jacqueline en Henk

Marjolcin en Jurg

Niels

Wouter

Sander

Niek en Miriam

Geesteren Ov, 12 januari 2008