



Bid voor de ziel van zaliger

JOHANNES HENDRIKUS DOZINK

Echtgenoot van

GEERTRUIDA KOKKELER,

geboren te Tubbergen 18 Januari 1883, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Losser 4 November 1936 en 6 November begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Benauwdheden en pijnen kwelden mij, doch ik heb den naam des Heeren aangeroepen. Gij, o Heer, hebt mijn lijdens in vreugde veranderd.

Door veel kwellingen moeten wij ingaan in het Rijk Gods, daarom, o Heer, heb ik op U gehoopt en tót U mijn oogen opgeheven.

Dierbare echtgenoot en kinderen: Mijn pelgrimstocht is geëindigd; de uwe duurt nog voort, maar ook gij zult eens van alles scheiden moeten: houdt u daarom aan Jezus in leven en in sterven. Werpt al uw bekommernissen op Hem en weest niet bedroefd als zij die geen hoop hebben, want spoedig hopen wij elkaar weer te zien bij God in den Hemel.

Onze Vader - Wees Gegroet.

Heer, geef hem de eeuwige rust
En het Eeuwige Licht verlichte hem
Dat hij ruste in vrede. Amen.