



Bezige handen,
nu gevouwen en stil.

Een leven vol ijver,
zo was je wil.

Nu mag je rusten,
naar lichaam en geest.

Vaak zullen we denken,
aan wat is geweest.

In dankbare herinnering aan

**Woutrina Kleijzen - Edelenbos
Woutje**

echtgenote van

Klaas Kleijzen

Geboren 27 januari 1920

Overleden 16 augustus 2007

Wij danken u voor uw belangstelling
tijdens haar leven en bij haar overlijden.

**Klaas Kleijzen
Grietje en Jan
Annemarie en Henk
Sandra en Wilbert
Jonne - Nina - Melle - Marrel**