



Arie Eding

30 april 1922

4 mei 2012

Arie

Op 30 april 1922 is Arie geboren in Vlagtwedde.
Daarna kreeg hij 3 zussen: Miep, Leny, Aly.
Arie was stamboomhouder,
en dat is hij 90 jaar gebleven.

Zijn vader werd douanier in Enschede.
Arie verhuisde mee, groeide er op,
deed aan gymnastiek, werd padvinder,
en bleef 90 jaar lang op het rechte pad.

Als jongen op vakantie in Emmer-Compascuum,
als vrijgezel ondergedoken de oorlogsjaren door.
Daarna trouwen met Nelly en kinderen krijgen.
Lief en leed deelde hij in 90 lange jaren.

Arie werd ambtenaar en zat veel op kantoor.
Vrije tijd werd doorgebracht in en om de tuin.
Lanterfantten was aan hem niet besteed.
Zelfs op zijn 90^e wilde hij van geen wijken
weten.

Verjaardag, trouwdag, sterfdag.
De data lijken met zorg gekozen.
Koninginnedag, diierendag, doden herdenking.
Wie had dat in 90 jaar kunnen bedenken?

Met een vraag kon je bij Arie altijd terecht.
Een antwoord gaf hij meestal niet direct,
eerst wilde hij "even prakkezeren".
Maar al dat denken hoeft na 90 jaar niet meer.

Arie was een zorgzaam mens.
Aan uitspattingen ging hij zich niet te buiten.
Zijn talenten heeft hij benut.
En na 90 jaar is hij nu klaar.

Enschede, 4 mei 2012

Emi
Ton en Dorothea