



Betsy

Westerhof - Eertman

*Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer.*

In liefdevolle herinnering aan

Betsy Westerhof - Eertman

* Denekamp, 16 juli 1930

† Denekamp, 8 november 2017

Mam is geboren aan de Brinkstraat en is opgegroeid in de Kokensteeg te Denekamp. Mam kwam uit een warm nest dat bestond uit twee jongens en elf meisjes. In 1957 trouwde ze, na een verkeringsperiode van zeven jaar, met haar grote liefde Ben Westerhof. Ze bouwden een huis aan het kanaal. Binnen een jaar kondigde Marcel zich aan. Na het verlies van Peter werd het gezin alsnog uitgebreid met Lucy. Mam hield van de plek aan het kanaal en was ook regelmatig te vinden op het water met haar kano, genietend van de natuur en hun tuin.

Mam was een echt gezelligheidsmens en was er altijd voor het gezin. Skiën was haar grootste hobby, genieten van de sneeuw en de mensen om haar heen. Skiën heeft ze nog tot haar 73ste jaar volgehouden. Na de ziekte en overlijden van Ben vond mam de draai weer in haar leven aan de Lattroppestraat. Zij genoot met volle teugen van haar kleinkinderen en was een super Oma. De laatste jaren waren zwaar, door het verlies van haar zoon Marcel en haar achteruitgaande gezondheid. Een stille wens van haar was om de laatste jaren nog in Denekamp te kunnen wonen met het uitzicht op de kerktoren, wat ook gebeurd is. Mam is vredig ingeslapen. Mam rust zacht en doe de rest de groeten.

'De Eertmantoafel is weer compleet.'

Wij danken U voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en overlijden.

Lucy & Henk en de kleinkinderen