



"God heeft haar geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus"

In dankbaarheid denken we terug aan

Corrie Heerink - Eertman

echtgenote van Gerard Heerink

Corrie werd 18 oktober 1921 geboren te Denekamp en overleed 25 mei 2001, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, in Verpleeghuis Twente-Oost te Losser.

Ze was een opgewekte, rustige en sterke vrouw. In 1948 trouwde ze met Gerard Heerink en ze verhuisden naar Rossum. Corrie werd moeder van zes kinderen. In haar vrije tijd hield ze veel van puzzelen, handwerken en spelletjes. In de jaren zestig trok ze met haar gezin naar Weerselo. Ze was niet alleen een lieve moeder voor de kinderen maar ook een grote steun voor Gerard als hij het zwaar had door zijn baan bij de politie. Het verlies van dochter Clara in 1994 was een zware klap voor haar en hiervan had ze intens verdriet. In 1998 werd samen met de kinderen en kleinkinderen het 50-jarig huwelijk gevierd. In augustus 1999 werd ze opgenomen in het Medisch Spectrum Twente i.v.m. hartproblemen.

Deze opname duurde veel langer dan verwacht, aangezien ze werd gevelde door een hardnekkige ziekenhuisbacterie.

Na 5 maanden werd ze ontslagen uit het ziekenhuis. Eenmaal thuisgekomen is ze, ondanks haar wilskracht, nooit meer de oude geworden.

Haar gezondheid liet haar steeds meer in de steek. Thuis werd ze dag en nacht verzorgd door Gerard. In het begin van dit jaar heeft Gerard een moeilijke beslissing moeten nemen. De verzorging van Corrie eiste z'n tol en werd een te zware taak.

Ze werd opgenomen in het Verpleeghuis Twente-Oost die zijn liefdevolle en zorgzame verpleging overnam. Na het toedienen van het H. Sacrament der Zieken heeft ze van iedereen persoonlijk afscheid genomen. Haar taak was volbracht en ze had de vrede gevonden om afscheid te nemen van het aardse leven. Juist op Hemelvaartsdag heeft ze moeten vechten om deze rust te krijgen, echter, het werd haar pas de dag erna gegund. Ze is 's morgens in alle vroegte ingeslapen.

Dag mama, je was een lieve vrouw, een zorgzame moeder en een onvergetelijke oma. We zijn trots op je.

Onze oprechte dank gaat uit naar het verplegend personeel van de Thuiszorg en van het Verpleeghuis Twente-Oost en naar u voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van Corrie.

Gerard, kinderen en kleinkinderen.