



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*



*Nooit klagend
nooit vragend
Altijd alles zelf dragend*

Dankbare herinnering aan

**HERMAN HENDRIKUS
EERTMAN**

* 28 januari 1923 † 13 september 2003

echtgenoot van
SINY VAN BENTHEM

.....

Voor uw blijken van belangstelling in de afgelopen periode en het medeleven ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa danken wij u oprecht.

Siny Eertman – van Benthem
Kinderen en kleinkinderen

Ootmarsum, 17 september 2003
van Bevvordestraat 20

Ik bin in Diene Haand, o Heer

Ik bin in Diene Haand, o Heer,
Doe lös mie los, Doe grips mie weer.
Doe lös mie goan, Doe zets mie stil
want alles geet noar Dienen wil.
Ik bin in Diene Haand, o Heer,
Doe holds mie vast
En Doe leids mie altied weer

Ik bin in Diene Haand, o Heer,
Doe lös mie los, Doe grips mie weer.
Har ik gin ongemak verdeend,
was al wa'k har nich van Die leend?
Kan zonder Die gin tred vedan
mis ik de weg,
dan wis Doe um mie weer an.

Ik bin in Diene Haand, o Heer,
Doe lös mie los, Doe grips mie weer.
As Doe an 't ean' mie roopen mos,
griep mie dan vast en loat nig los,
mer trek mie op Dien Vaders erf
zo da'k geröst bin en eeuwig nig verderf.