



Jan Eertman

02-09-1929

29-10-2017

Wat waren we gelukkig samen.

Jan stond volop in het leven en genoot van alles om zich heen. Samen met Diny waren ze 61 jaar getrouwd. Ze kregen drie kinderen waar ze dolgelukkig mee waren. Jan heeft een werkzaam leven gehad. Hij begon bij Hazemeyer, toen naar de Onog en daarna heeft hij bijna 40 jaar bij de PTT gewerkt. Op 5 oktober 1990 ging hij met vervroegd pensioen. Hier heeft hij volop van genoten. In 1997 kwam de enorme klap toen Rob overleed. Samen moesten we door...maar wat had hij het zwaar! Wat was hij blij toen de kleinkinderen kwamen, deze waren alles voor hem. Hier heeft hij volop plezier mee gemaakt en hij was altijd in voor

grapjes. Samen weekenden weg, lekker uit eten, gewoon samen zijn! Een grote hobby van hem was autorijden en zijn auto was hem alles. Begin dit jaar kon hij niet alleen meer voor moeder zorgen, dit was een enorme tegenslag voor hem om haar aan zijn zijde te moeten missen. Elke dag was hij bij moeder om gezellig samen te zijn. Hij was altijd optimistisch en stond voor iedereen klaar. Niks was hem teveel. Groot was dan ook de schok dat hij onverwacht van ons is heengegaan.

Je had nog zoveel plannen.

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw medeleven en aanwezigheid.

Diny Eertman-Notkamp
Kinderen en kleinkinderen