



*Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedooft zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
Vaarwel en wees tevreden*

Andries Effing

Pa werd geboren op 21 januari 1930 in Losser. Hij heeft zijn hele leven lang in Losser gewoond. Hij was de jongste van een gezin van 6, Annie, Dora, Angela, Andrea en Johan. Toen pa 14 maanden oud was is zijn moeder overleden en is het gezin daardoor groot gebracht door zijn pleegmoeder Suzanna. Op 17-jarige leeftijd is hij begonnen met vogels. Tot aan zijn overlijden, was dit zijn passie. Elke dag stond hij in alle vroegte klaar voor zijn vogels, waarmee hij diverse prijzen heeft gewonnen. Daarnaast heeft hij ook nog een tijdje duiven gefokt. Na school is hij gaan werken in de smederij en textiel. Nadat hij werd afgekeurd in de jaren 60, is hij gaan werken op de tennisbaan in Losser, wat hij met heel veel plezier gedaan heeft. In 1955 leerde hij Annie kennen bij de Vereniging in Glanerbrug, waarmee hij in 1957 is getrouwd. Ze vierden dit bij Café Boswerger in Losser. Het gezin vestigde zich aan de Muchteweg. Later verhuisden

ze naar de Lijsterbesstraat en sinds 2002 wonen ze aan de Hyacinthstraat. Samen kregen ze 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Hij heeft 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen, waar hij heel trots op was.

Naast de vogels had hij in de jaren '70 ook tamme eekhoorns, waarmee hij zelfs op televisie is gekomen bij Willem Duis, 'Voor de vuist weg'. Na thuis goed geoefend te hebben, mocht hij dit ook in de studio proberen. En jawel, de lieve eekhoorns deden wat ze zelf wilden. Één rende het publiek in en de andere wilde niet uit zijn hand eten.

Rond zijn 80^e werd het minder met zijn gezondheid. Allereerst lieten de ogen hem in de steek. Het zicht werd steeds minder, ondanks een aantal operaties in Duitsland. Dit deed hem heel erg veel pijn, omdat hij de (achter)kleinkinderen niet meer kon zien. Daarna begon hij problemen te krijgen met zijn hart, longen en nieren. Hij werd geopereerd aan zijn aorta, waarvan hij aardig hersteld was. Vanaf eind 2016 ging hij heel hard achteruit door diverse longontstekingen en blaasontstekingen. Hierdoor verzwakte hij enorm. In de nacht van 7 september 2017 is hij toch nog onverwacht overleden.

Fijn dat jullie mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootopa hebben bezocht en hier gisteren en vandaag aanwezig zijn en ons tot steun zijn geweest.

Annie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.