





Ter nagedachtenis aan

MARIA THEODORA EFFING

echtgenote van

REMBERTUS CHRISTIANUS ELFRINK

Zij werd geboren te Losser op 4 mei 1914 en overleed in de Heer, na het ontvangen van het Sacrament van de zieken, in het Katholiek Ziekenhuis te Enschede, op 19 juli 1965. Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats te Overdinkel op 22 juli d.o.v.

In de ogen van God heeft zij haar taak op aarde volbracht. Zij heeft deze goed volbracht, als onze goede moeder, als het liefdevolle en zorgende hart van ons gezin.

Het heeft ons veel leed gedaan haar te zien lijden en sterven, doch ook hierin hebben wij de herinnering en de troost aan haar geduld en overgave. Zij is gestorven in het geloof aan het eeuwig leven bij God, aan de liefde tot ons die altijd zal blijven, aan het weerzien eenmaal.

Moge God, na haar laatste lijden, haar reeds hebben geschonken de eeuwige rust en vrede van zijn Rijk, de zaligmakende aanblik van zijn ontsluierd aanschijn. Moge God ons geven de troost van christenen die geloven aan een eeuwige woonplaats, aan een verrijzenis van het lichaam in heerlijkheid.

„Heden zij haar plaats in vrede en haar woonstede in het heilig Sion. Door Christus onze Heer, Amen.”
