



Ruim zes jaar geleden kwam hij naar ons klooster in Zenderen, waar hij zich spoedig geheel thuis voelde. "De Karmel is mijn leven geweest" zei hij en dat bleef zo: hij was een fijne en toegankelijke medebroeder, steeds bereid iets voor de ander te doen.

Hij was een zachtmoedig en tevreden mens die altijd rekening hield met anderen, maar bij onrecht bleef hij strijdvaardig: een echte karmeliet.

In de geest van de profeet Elia heeft hij geijverd voor het koninkrijk van God; moge hij nu genieten van de goede vruchten, die de Heer van het leven hem in overvloed zal geven.

*Voor uw meeleven na het overlijden en bij de
uitvaart van onze broer en medebroeder*

Hendrik Egberink

danken wij u hartelijk.

Familie Egberink
Medebroeders van Karmel Zenderen



Dankbaar gedenken wij

Hendrik Egberink

Hij werd geboren op 21 april 1924 te Lonneker en overleed in ons klooster van Zenderen op 15 november 2008. Op 20 november hebben we hem na de uitvaartviering te rusten gelegd op het kloosterkerkhof.

Hendrik is na een lang ziekbed in vrede en overgave ingeslapen. Hij werd met liefdevolle aandacht omringd door de goede verzorgsters in het klooster. Hij was daar zeer dankbaar voor.

Hij bleef tot het laatste toe in de kring van zijn broeders bij wie hij zich thuis voelde. Ook zijn dierbare familieleden bezochten hem dagelijks en de laatste weken waakten neven en nichten en enkele goede vrienden bij hem in de nacht. Nu heeft hij rust en vrede gevonden waar hij zozeer naar uitzag.

Na zijn intrede in de Karmel en zijn opleiding werd hij op 2 juli 1950 priester gewijd in Rome; daarna studeerde hij filosofie en sociologie in Leuven. Enige jaren doceerde hij aan de opleiding van karmelieten in Boxmeer.

In 1958 vertrok hij naar onze missie in de Filippijnen; daar was hij geheel op zijn plaats, hij zette zich in met hart en ziel.

De huidige provinciaal van de Filippijnen schreef: "Hendrik behoorde tot de stichters van de Filippijnse Karmel. Wij hebben veel aan de inzet en de wijsheid van hem te danken. Hij was een enthousiaste leraar van Mount Carmel College in Escalante. Hij was in staat een duidelijke keuze te maken voor de arme en onderdrukte bevolking en participeerde actief in de protestbeweging tegen het dictatoriale bewind. Hij was een wijs man, die met visie leiding gaf aan de Filippijnse Karmel in zeer moeilijke jaren. Hij was een groot medebroeder, een man met een warm hart voor veel mensen."

Later werd hij naar Rome geroepen lid te worden van het Generaal bestuur van de Orde: gerechtigheid en vrede hadden zijn speciale aandacht.

Veel moest hij toen reizen naar landen van de Derde Wereld, waar medebroeders en zusters zich inzetten voor de armen. Met hen voelde hij zich zeer verwant. Hij kon goed analyseren en de oorzaken van onrecht en armoede blootleggen. In grote solidariteit wilde hij de armen bewust maken van hun situatie en wegen met hen zoeken om hun leven te verbeteren. Bij terugkeer naar Nederland heeft hij zich sterk gemaakt voor de Filippijnse vluchtelingen in Nederland. Veel inzet toonde hij voor het z.g. project Z-3 voor mensen zonder werk. Hij bezocht hen thuis en luisterde naar hun verhalen en zorgen om zo goed mogelijk deelgenoot te worden van hun problemen. Het was voor hem een nieuwe leerschool.