



MATER DOLOROSA.

Bid voor de Ziel van Zaliger

# **ALBERTUS EGBERS,**

echtgenoot van

## **JOHANNA LOOHUIS,**

geboren te Deurningen 14 Mei 1837, overleden te Berghuizen, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, 5 December 1904 en begraven den 7 daaropvolgende op het R. K. kerkhof te Oldenzaal.

---

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God en week af van het kwaad. Job I: 1.

Hij heeft de Wet des Allerhoogsten onderhouden en een verbond met Hem gemaakt.... en in de beproeying is hij getrouw bevonden.  
Eccl. 45 : 20, 21.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen verkort. De benauwdheden mijns harten zijn talrijk geworden, doch ik heb des Heeren naam aangeroepen. Heer help mij in mijnen nood, zie op mijne vernedering en mijn lijden en vergeef mij mijne mislagen.

Job XVIII. Ps. XXIV.

Mijne kinderen vergeet mijne lessen niet; en laat uw hart mijne onderrichting bewaren.

Houdt uwe moeder in eere al de dagen haar levens. Bemint elkander met broederlijke liefde.

Stelt uw vertrouwen op God en vergeet mij in uwe gebeden niet.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

**ONZE VADER. — WEES GEGROET.**

Hij ruste in vrede. Amen.