



Wij bidden voor en gedenken

**Marietje
Hellen – Oude Egbrink**

Zij werd geboren op 16 oktober
1931 te Losser.

Gehuwd op 24 augustus 1957 te
Beuningen met Herman Hellen.

Samen hebben ze lief en leed gedeeld.

Marietje overleed op 27 april 2007
te Denekamp.

Onbegrijpelijk!

Wij kunnen jou niet missen Marietje.

Jij, die altijd vol liefde en zorg voor ons
was.

Marietje, je was een fantastische zus en
schoonzus.

Voor Marietje was klaar staan voor
anderen haar levensinvulling.

Ook de familie had een bijzondere plek
in haar hart.

Vol overgave heeft ze vele jaren haar
beste krachten gegeven aan haar werk in
het verpleeghuis Sint Jozef in Noord
Deurningen.

Als vrijwilligster was ze eveneens zeer
actief; niemand deed tevergeefs een
beroep op haar.

*Marietje, "Tante Mieke", Oons
Mrietje heel erg bedankt.*

*Wij zijn trots op je en
zullen je missen.*

Voor uw aanwezigheid en medeleven
danken wij u hartelijk.

Familie Oude Egbrink
Familie Hellen

Denekamp, 1 mei 2007
Huize Sint Jozef