



*“Ik breng dank aan Hem  
die mij sterkt,  
Jezus Christus onze Heer,  
dat Hij mij Zijn vertrouwen heeft  
geschonken door mij in Zijn  
dienst te nemen”*

*1 Tim. 1, 12*



In dankbare herinnering aan

**Antoon Eidhof**

ASSUMPTIONIST

Hij werd geboren op 7 april 1933 te Tubbergen en nadat hij zijn priesteropleiding had genoten bij de congregatie van de assumptionisten te Bergeyk werd hij op 9 februari 1963 tot priester gewijd en droeg daarna zijn eerste H. Mis op in Tubbergen en was vervolgens 28 jaar lang werkzaam als leraar op het Bisschop Viard College te Nieuw Zeeland en in 1992 als pastoor van de St. Willibrordkerk te Vroomshoop en de H. Antonius Abt te Vriezenveen en de laatste jaren ook in het cluster met Pancratiuskerk te Geesteren.

Nadat aanvankelijk het genezingsproces van darmkanker in het jaar 2000 voorspoedig verliep is hij na een kort ziekbed getroost en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleden op maandag 9 april 2001. In diep geloof en volle overgave heeft hij zijn leven teruggegeven aan de Heer die hem verwacht.

Dankbaar zijn we dat hij met toewijding zijn pastorale taken in onze parochie en het cluster heeft vervuld. Pastoor Eidhof was een diepgelovig, godsvruchtig mens en priester. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Als pastoor kon hij intens meeleven met het lief en leed van anderen omdat hij zich bewust was van de betrekkelijkheid van het bestaan. Voor de vele vrijwilligers in de werkgroepen had hij veel aandacht en waardering. De nieuwe klokken in onze kerktoren blijven eeuwig met zijn naam verbonden. In november van het vorig jaar zag hij een aloude wens in vervulling gaan door in Rome de paus de hand te mogen schudden. Hij heeft veel inspanningen geleverd om de samenwerking tussen de parochies van Vroomshoop, Vriezenveen en Geesteren voorspoedig te laten verlopen en stimuleerde sterk de onderlinge verbondenheid in het cluster. Zijn familie was hem alles. Naast veel verdriet, waarbij ze troost bij elkaar vonden, was er ook veel vreugde en humor. Zijn neven en nichten waren gek met hem en zullen hem dan ook erg missen. Toen hij zich had overgegeven en zijn lijden en sterven had aanvaard was het moment daar om vanaf zijn ziekbed alle parochianen nog eens te mogen zien en de hand te geven. Inmiddels had hij via een brief in het parochieblad al afscheid genomen van de

parochie die hem zo dierbaar was. Dat heeft ons een voorbeeld mogen zijn. Het doet ons pijn dat wij zo afscheid van hem moeten nemen. Hij zal in onze gedachten blijven voortleven. Hoewel onze dank niet in woorden is uit te drukken, zijn we hem diep dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en betekend voor ieder van ons. Zijn inzet en mildheid zullen we nooit vergeten.

Voor uw medeleven bij zijn ziekte en na het overlijden van onze medebroeder, broer, oom, huisgenoot en pastoor zeggen wij u hartelijk dank.

Namens congregatie Assumptionisten

Namens fam. Eidhof

Namens Mevr. M. Veldscholten

Namens parochiebestuur en parochievergadering Vroomshoop

---

Het nu volgende dankwoord heeft pastoor Eidhof ons nagelaten.

Dank aan mijn huisgenote, Marietje, voor de mooie jaren samen in Vroomshoop en de verzorging en bemoediging in de laatste moeilijke maanden.

Dank aan mijn zusjes, Annie en Marie, voor hun voortdurende zorg, belangstelling en liefde alle jaren van mijn leven.

Dank aan alle goede mensen van Vroomshoop, Vriezenveen en Geesteren, parochianen en niet-parochianen, voor hun warme medeleven.

Dank aan al mijn familieleden voor hun zorg en liefde.

Dank aan mijn medebroeders en zusters van de Assumptionisten voor hun collegialiteit en warme verbondenheid met elkaar.

Dank aan mijn medepastores binnen ons cluster en ver daarbuiten.

Dank aan mijn collega's van de andere kerken voor ons gezamenlijk geloven in belijden en verkondigen van het Woord van God.

Dank aan U allen die mij met gebed en aandacht gesteund hebben.

*"Neen, hierop aarde kon ik niet hebben,  
wat mijn Jezus mij thans geeft.  
Ik moet dan wel mijn Jezus danken  
Dat Hij mij geroepen heeft."*

Treur niet te veel om mij. Vertrouw veeleer op de goedheid en barmhartigheid van de Levende God, die de Heer van het leven is en de Overwinnaar van de dood. Allen bedankt voor alles.

*Mijn Jezus barmhartigheid.  
Moeder Maria, bid voor mij.*