





In dankbare herinnering aan

Gerhardus Bernardus Eidhof

weduwnaar van

Euphemia Gezina Aleida Eidhof - Alberink

Hij werd geboren op 29 augustus 1923 te Rossum. Reeds enige tijd geleden te zijn gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, is hij toch nog onverwachts overleden op 28 december 2013, te Enschede.

Tijdens de uitvaartviering op 3 januari 2014, hebben wij hem nog in ons midden gehad. Daarna hebben we hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Gerard groeide op in een gezin met 9 kinderen, waarin een groot godgeloof aanwezig was en in het vertrouwen in de verrezen Heer is hij heengegaan. Zijn hele leven was eenvoudig, zijn hele zorg was voor het gezin.

Op jonge leeftijd is hij gaan werken in de textiel en

daarna ontdekte hij de liefde voor muziek in zijn leven. Dit heeft zijn hele leven beheerst.

Op 7 juni 1950 is hij in het huwelijk getreden met Femie Alberink. Gelukkige jaren hebben ze beleefd aan de Nordhornsestraat en daarna de Prinsessenstraat. Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren. De zorg voor grootmoeder was ook aan hun toevertrouwd, wat niet altijd gemakkelijk was. Vader kon erg genieten van de bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes.

Vader heeft tot het overlijden van moeder volledig de zorg voor haar op zich genomen. Door een slechter wordende gezondheid, werd het steeds moeilijker om te reizen. Hoezeer zijn lichaam in vitaliteit verminderde, het verhinderde hem niet om iedere zondag de H. Mis te bezoeken. Tevens had hij een bijzondere verering voor Maria. Hij is gestorven in volle overgave aan God.

Je bent voor ons altijd een voorbeeld geweest.

Je blijft altijd bij ons.

Wees gegroet.

Dank namens de familie voor de belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en uitvaart van vader, grootvader en overgrootvader.

Kinderen

klein- en achterkleinkinderen