



Dankbaar gedenken we

PETRONELLA EIJKEMANS

echtgenote van

Martinus Antonius van Pinxteren

Geboren te Schijndel 27 juni 1905.

Overleden te 's-Hertogenbosch
21 maart 1980.

Een schat van een mens. Het is wellicht niet de eerste indruk die zij maakte. Toch was ze dit. Een moeder die met veel zorg, met strakke hand en zonder omwegen de leiding had in haar gezin. Als vrouw alleen in een mannengemeenschap er gerust op dat het haar niet boven het hoofd groeide, moet toch ook iets fijns geweest zijn de komst van twee dochters. In latere jaren werden de verhoudingen wel rechtgetrokken. Het bleef een hechte gezinsband, moeder was er terecht trots op. Zij was gelukkig en blij met de kleinkinderen om haar heen. Er werd geen verschil gemaakt. Glunderend kon je moeder zien samen met vader temidden van de kleinkinderen. Het feest van het 50-jarig huwelijk, wel niet gehaald, heeft zij toch al een klein beetje gevierd met hen. Haar geloof was eerlijk als de grond waar

moeder graag in tuinierde. Ook dan zag je haar zorg, geen half werk en niet toezien, maar aanpakken en dan in vertrouwen alles overlaten aan Hem die groeien laat en leven geeft.

Het besef dat de dood kon komen en het ziek-zijn, ook al doet het je veel pijn en geeft het onrust, is zij niet uit de weg gegaan en heeft zij niet verzwegen. In alles was haar leven gebouwd op een diepgevoorteld vertrouwen. Anderen wist zij te bemoedigen. Zo was moeder in staat om samen met vader een hechte gezinsband op te bouwen. Zij was goed en bezorgd voor ons, wilde niet op de voorgrond staan en was een grote steun en blijvend voorbeeld voor ons. Zij weet dat wij vader niet alleen zullen laten.

Rustig kon moeder sterven, omdat we er allemaal weer waren.

Voor Uw hartelijke belangstelling bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene zeggen wij U onze welgemeende dank.

M. A. van Pinxteren
kinderen en kleinkinderen.