



R. V. Ned.

Série A. 204

Mater Dolorosa

Bid voor de ziel van zaliger

Hermina Eijsing

weduwe van JAN NIJLAND,

geboren te Haaksbergen 9 September 1850,
voorzien van de H. H. Sacramenten, over-
leden 27 Jan. 1940 en begraven 31 Jan.
d. a. v. op het R. K. Kerkhof van de
St. Bonifatiusparochie te Haaksbergen.

Zij was een weduwe van bijna 90 jaren,
vreesde God en week af van het kwaad.

Tegen de strengheid en wrede nood-
zakelijkheid van de dood worden wij gesterkt
door de troost, van binnen kort diegenen
weder te zien om wier afwezigheid wij
treuren.

Herinner u het eeuwig leven. Hef uw
ogen omhoog en vestig ze onverpoosd op
Hem, die daar heerst; want het leven wordt
niet weggenomen, maar het vergankelijke
wordt in een eeuwig leven veranderd.

Mijn dierbaren vergeet mijne zuchten niet,
denk aan hetgeen ik geleden en de zorgen
die ik voor u gekoesterd heb. Leg u de
plicht op, voor de rust mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

Jezus, Maria, Jozef sta mij bij!

Onze Vader.

Wees gegroet.

R. I. P.