



\*9 september 1916

† 1 december 2005



*Eenvoud was haar kracht,  
Zelden heeft zij aan zichzelf gedacht.  
Zorgzaam stond zij in dit leven,  
Belangrijk was te kunnen geven.*

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken  
is van ons heengegaan

## **Berendina Hendrika Eijsink** *Dina*

In de gezegende leeftijd van 89 jaar.

Dina is geboren op 9 september 1916 in een gezin van vijf kinderen. Tijdens haar schooltijd was er het nodige werk te doen op de boerderij. Later werkte ze in de fabriek en heeft ze bij menig gezin geholpen. Na het overlijden van haar zus Mina heeft zij ons gezin draaiende gehouden. Dit was voor haar niet altijd makkelijk. Wat eerst als tijdelijk werd gezien, is uiteindelijk haar levenstaak geworden.

Toen Dina later samen met Johan huisde, stond ze altijd voor hem klaar. Haar grote hobby waren haar kippen. Daarvoor ging ze door weer en wind. Ze zei dan altijd: 't water geet toch niet wieter as 't vel. Voor iedereen stond de deur open en kon je er koffie of een borrel krijgen. Voor haar was iedereen gelijk, maar ze wist je met haar uitspraken wel op je plaats te zetten.

De laatste jaren liet haar gezondheid haar soms in de steek, maar een dokter was volgens haar niet nodig. Deze was dan ook beslist niet haar favoriet. Het overlijden van Johan heeft haar zichtbaar veel verdriet gedaan. Vooral de laatste periode van haar leven, had ze de kracht niet meer om door te gaan. Wij zijn dankbaar voor haar liefde en voor al die tijd dat ze bij ons heeft mogen zijn.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven bij haar ziek zijn en het overlijden van tante Dina danken wij u hartelijk.

Familie Noordink

Rietmolen, 6 december 2005.