



Wij vergeten
U nooit



In dankbaarheid herinneren wij ons de naam van

HENDRIKA JOHANNA EIJSINK

weduwe van Johannes Hendrikus Geurs

Zij werd geboren op 21 juli 1895 en stierf, 99 jaar oud, op 2 januari 1995. Wij hebben haar begraven op het kerkhof van Hengevelde.

Haar jeugd en jonge jaren bracht ze door in Bentelo, op erve Lenderink. Tot in haar laatste levensdagen zou ze een sterke band blijven voelen met deze geboorteplek. Ze sprak dikwijls over haar aldaar wonende moeder, over haar zus en diens kinderen. Hier leerde zij ook Jans Geurs kennen, met wie ze in 1932 trouwde: het begin van een gelukkig huwelijk. Ze kregen 4 kinderen. Zorgvolle jaren kende ze: armoede, twee wereldoorlogen, met spade en kruiwagen dor heideland maken tot vruchtdragende aarde, het afbranden van haar nieuwe boerderij.

Maar telkens sloeg ze zich er doorheen, zwoegend van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, gevoed door een grote bezorgheid voor haar gezin.

Moeder leefde vanuit een eenvoudig diep geloof in God.

Met een grote verering voor en vertrouwen in Maria: vele kaarsen heeft ze voor haar opgestoken en twee keer ging zij op bedevaart naar Lourdes.

In haar leven van 1895 tot 1995 vonden er grote veranderingen plaats in kerk en maatschappij. Moeder bezat een grote flexibiliteit.

Deze veranderingen begrijpen en zich verplaatsen in de levenswijze en opvattingen van haar kinderen en kleinkinderen, was daardoor niet zo moeilijk voor haar.

Dankzij de goede zorgen van Jan en Marie kon moeder zich - ook na de dood van vader in 1989 - handhaven in de vertrouwde omgeving van haar huis en erf aan de Slotsweg. Humor en gevatheid kenmerkten haar en zo bleef ze voor ons het middelpunt: een fijne moeder, een gezellige oma.

Toen in 1993 haar verzorging thuis te zwaar ging wegen, stemde ze er mee in, dat ze opgenomen werd in het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden: tevreden en in een redelijke gezondheid naar lichaam en geest bracht ze daar haar laatste levensjaar door.

Wij zijn dankbaar voor deze onvergetelijke moeder en oma.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U onze oprechte dank.

Fam. Geurs