



IN MEMORIAM

*In uwe godvruchtige gebeden en in het  
H. Misoffer der Priesters wordt aanbevolen  
de Ziel van Zaliger*

## **MARIA BERENDINA EIJSINK,**

echtgenoot van

**Albertus Corneles Gerhardus Ottink.**

Geboren te Haaksbergen 27 April 1910,  
na een langdurig en smartelijk ziekbed  
voorzien van de H. Sacramenten der  
stervenden overleden in het R. K. Zie-  
kenhuis te Enschede 26 Augustus 1942  
en 29 d.o.v. begraven op het R. K. Kerk-  
hof te Haaksbergen.

---

Zij was een wijze vrouw, vroom en  
godsdienstig; de teedere liefde die zij  
haar echtgenoot en kinderen toedroeg,  
sloot de liefde jegens God niet uit. In  
haar diep en rotsvast geloof gaf ze zich  
geheel over aan den H. Wil van God  
en deze blijmoedige overgave gaf haar  
de kracht haar langdurig en smartelijk  
ziekbed met groot geduld en offerende  
liefde te doorstaan. God moge haar  
beloonen met de vreugden van het  
eeuwige leven.

Dierbare echtgenoot, wees niet be-  
droefd, doch bespreek met God door  
gebed en smeking al Uw wenschen.

Geliefde kinderen, houdt Uw Vader  
in eere, vervult hem met blijdschap  
door Uw eensgezinde liefde.

Dierbare Ouders en familie, troost U,  
eenmaal komt de blijde dag dat wij  
elkander in den hemel terugzien. En gij  
mijn Priesterbroer, gedenk mij, als gij  
staat aan het altaar des Heeren. K 1408

**ONZE VADER. — WEES GEGROET.**