





Dankbare herinnering aan

LENA EINHAUS

echtgenote van MARTINUS BEUKERS
Zij werd op 10 juli 1902 te Erica geboren. Haar aardse leven heeft er zich afgespeeld: zij groeide er op, zij trouwde er en is er gestorven. Haar laatste levensjaren werden getekend door ziekte en zorg. Tijdig gesterkt door de sacramenten van de zieken, is zij op 4 augustus 1971 in de vrede van Christus gestorven. In het vaste geloof dat Onze Lieve Heer alles nieuw zal maken en tot voltooiing brengen, hebben wij haar stoffelijk lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd en op 7 augustus 1971 op het katholiek kerkhof van Erica begraven.

Zij was een hoogstaande vrouw, een trouwe echtgenote, een zorgzame moeder. Heer, wij geven haar weer aan U, zonder morren maar met droef-

heid in het hart. Node zullen wij haar missen. Haar vergeten doen wij niet, wij geloven vast dat zij bij U leeft in eindeloze vreugde.

Goede Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Gods eeuwig licht moge haar verlichten.

Zij leve bij God in vrede

Voor het medeleven bij ziekte en het overlijden en voor de laatste eer aan mijn lieve vrouw, moeder en grootmoeder bewezen, zeggen wij U hartelijk dank

Familie BEUKERS

Erica, 7 augustus 1971