

In liefdevolle herinnering aan

Miep Oosten - Ekkelboom

Losser

Enschede

25-10-1940

4-12-1998

Miep, Ma, Oma,

konden we de tijd maar terugzetten, dan konden we nog samen dansen of zingen en ons nog een keer in de judo-greep nemen, je won het altijd.

Maar je won het dit keer niet van deze verschrikkelijke ziekte.

Wij zullen de mooie tijd niet vergeten.

Je houdt voor altijd nog een plekje in ons hart, en wij beloven om jouw bloemen goed te verzorgen.

Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens haar ziekte en haar laatste afscheid.

Herman Oosten
kinderen en kleinkinderen