



Uw Licht leidt ons
door het leven.

Ter herinnering aan
NICOLAAS JOHANNES EKKELBOOM
echtgenoot van
GERDINA CHRISTINA DOOREN

Hij werd geboren te Losser 30 mei 1907.
Voorzien van 't Sacrament der zieken overleed hij in het ziekenhuis „Stadsmaten” te Enschede 31 maart 1979. Zijn gestorven lichaam hebben wij 4 april d.a.v. te ruste gelegd in 't parochieel kerkhof te Denekamp.

„Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God al een vaste woning bereid in de hemel voor hen die Hem liefhebben; want door de dood wordt ons leven tijdelijk wel veranderd maar in eeuwigheid niet ongedaan gemaakt”. Het is één van de gedachten uit de Liturgie voor overledenen waarmee onze Moeder-Kerk haar kinderen begeleidt bij de laatste gang naar het kerkgebouw en afscheid neemt van een gelovig christenmens aan deze zijde van het graf.

Wij zijn bedroefd nu wij afscheid moeten nemen van onze geliefde man en vader. Hij was bijzonder gehecht aan zijn vrouw en kinderen en wilde maar het liefst bij hen zijn, in zijn zo vertrouwde omgeving. Toen hem het duidelijk werd dat het einde van dit aardse leven in zicht kwam; kon hij zich ook vol vertrouwen overgeven aan de overgang naar het nieuwe leven. Een van zijn kleinkinderen heeft het onder woorden gebracht: „Onze opa ziet al waar hij naar toegaat”.

Aan zijn doodsbed is een lange lijdensweg vooraf gegaan. Hij heeft zijn kruis geduldig gedragen; hij

was nooit opstandig, maar wist in zijn diep en eenvoudig geloof de krachten te vinden om door te gaan op zijn levensweg. Daardoor ook heeft onze man en vader een onvergetelijke indruk en herinnering bij ons nagelaten en zal hij bij ons verder leven.

Uit ons aller geloof weten wij ook dat hij verder leeft bij God; ook dat is ons een grote troost, want daar zullen we eens weer samen zijn; zonder ziekte, pijn en dood.

Ik wil jullie, mijn zo geliefde vrouw en kinderen; familieleden en vrienden hartelijk bedanken voor alle zorg en naastenliefde die ik mocht ondervinden van jullie.

Vaartwel allen, en tot wederziens bij God in de hemel.

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte na het overlijden van onze beminde echtgenoot, onze zorgzame vader, behuwd- groot- en overgrootvader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie Ekkelboom

Denekamp, april 1979
Boterbloemstraat 37