



Rust in Vrede

Ter gedachtenis aan
WILLEM THEODORUS EKKELBOOM
echtgenoot van

MARIA ELISABETH VAN DEN ENDE

Geboren te Denekamp 20 april 1909, overleed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 6 dec. 1970. 10 december werd hij begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp.

Hij was een eenvoudig en goed mens, opgenomen in de zorgen van iedere dag. In de normale dingen van elke dag probeerde hij zijn christen-zijn te beleven: hij leefde nl. niet voor zich-zelf maar voor zijn vrouw en kinderen, hen voorgaand in geloof en zorgzame liefde.

Daarom durven wij ook vol vertrouwen te bidden tot God onze Vader:

God, Heer van alle leven,
laat Uw dienaar niet los:
wij leggen zijn lot in Uw hand.
Geef hem rust na al zijn zwoegen,
Geef hem troost na al zijn lijden,
laat hem delen in Uw vreugde.
Heer, geef hem de eeuwige rust.
Dat hij ruste in vrede.

Voor Uw deelneming, welke wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beminde echtgenoot en vader, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE EKKELBOOM

Denekamp, december 1970.
Mr. Berninkstraat 1

J. Benneker, Koster, Denekamp.