



*Het stil onthuiken
van bloemen bewaart mijn
laatste wens:
Wees goed voor elkaar.*

Laten we in herinnering houden

RIEK EMAUS

(Aleida Hendrika Emaus)

Zij werd geboren te Neede op 20 november 1916 en is, meerdere malen gesterkt door het sacrament van de zieken, overleden in het verpleeghuis Sint Elisabeth te Delden op 6 december 1992. Na de gezongen requiemmis in de parochiekerk van haar geboorteplaats Neede hebben we haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar

Riek Emaus was een eenvoudige, godsdienstige vrouw die niet veel eisen aan het leven stelde, maar tegelijk erg veel waardering had voor de zorg die aan haar besteed werd toen ze zozeer gehandicapt was dat ze in een verpleeghuis moest worden opgenomen. Toen ze op de boerderij thuis in Neede gemist kon worden zocht ze werk buitenshuis en kwam zo terecht bij de Karmelieten in Zenderen waar ze eerst veel jaren op het gymnasium haar dienstbare arbeid heeft

verricht en later in het klooster van die zelfde plaats. Ze deed haar werk zonder mopperen, zo goed mogelijk. Al was het het eenvoudige werk van het schoonhouden van het huis ze voelde zich daarin niet achtergesteld bij anderen. Toen ze in 1981 de pensioengerechtigde leeftijd naderde en zich al voorbereidde om ergens zelfstandig te gaan wonen werd ze getroffen door een beroerte die haar hele leven heeft veranderd. Vanaf dat moment is ze als invalide door het leven gegaan. Mede dankzij de bijzonder goede zorg in het verpleeghuis aan haar besteed zijn het voor haar geen verloren jaren geweest, maar heeft ze er veel echt menselijke vreugde mogen beleven. Nu is haar gehandicapte leven voorbij. Nu vertrouwen we haar toe aan haar Heer en Schepper die haar zal opnemen in die woning waar geen geweent, geen smart en geen tranen zijn.

Voor uw meelevens met Riek Emaus, al die jaren. Voor uw meelevens ook met haar overlijden zeggen we U hartelijk dank.

*Karmelieten van Zenderen
Familie Emaus, Neede*