



Als je van iemand houdt  
laat je hem eeuwig leven

Ter herinnering aan

## HAROLD VAN ENDE

Op 9 mei 1965 werd Harold geboren in Enschede. Hij trouwde in 1997 met Petra en in 2000 kregen ze een pracht van een dochter, Tessa.

De meeste mensen zullen Harold kennen als een sportman. Maar ook was hij een lieve en trouwe echtgenoot en een trotse vader die het prachtig vond te knuffelen, te spelen, te fietsen en te wandelen met zijn dochter. Hij genoot intens van haar. Maar hij genoot ook van vele andere dingen: van een stuk taart, een bokbiertje, een mooie cd, een vakantie, een wedstrijd en het samen zijn met familie en vrienden.

Harold was fanatiek, gedreven en onvermoeibaar. Dat was hij in zijn sport, thuis, op zijn werk, overal. Zijn humor was scherp en kon alles relativeren.

We waren trots op zijn prestaties: een triathlon onder de tien uur, een marathon onder de twee uur en veertig minuten. Maar ook waren we trots op alles wat hij naast het sporten deed. Zijn gezin, zijn baan, het penningmeesterschap van de triathlonclub, de coördinatie van het loopteam en zijn grote passie: het training geven. Hij vond het prachtig anderen te motiveren.

Daarom is het zo moeilijk te accepteren dat er na 36 jaar een eind aan zijn leven is gekomen. Het zal niet makkelijk zijn om dit leven te leven zonder Harold.

30 maart 2002

Petra en Tessa van Ende  
Livingstonestraat 41  
7532 CJ Glanerbrug