



Moge dit plaatje voor U een dankbare herinnering zijn aan- en een vraag om gebed voor

MARIA ADRIANA van den ENDEN

weduwe van

Adrianus Vissenberg.

Zij werd geboren te Heusden op 10 oktober 1891. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is zij in de Vrede van Christus overleden in het Dr. Ariënsthuis te Glanerbrug op 28 december 1979.

Op 2 januari d.o.v. hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar, wachtend op de glorievolle opstanding.

---

Terwijl alles in het kerkelijk leven nog de sfeer ademde van het geboortefeest van Jesus Christus, is de Heer van alle leven definitief teruggekomen om haar op te roepen voor de eeuwigheid.

Zij stierf zoals zij had geleefd: tevreden en in volle overgave aan Gods H. Wil.

Toch is het leven niet altijd gemakkelijk voor haar geweest. De vroege dood van haar man, met wie zij zo gelukkig was, bracht een grote leegte in haar bestaan.

Daardoor hechtte zij zich nóg meer aan haar enige dochter in het klooster, met wie zij zich intens verbonden voelde en voor wie zij moederlijk bezorgd bleef tot aan haar dood.

Daarnaast was zij bemind bij velen om haar eenvoud en haar hartelijkheid.

Zij was bovenal een vrouw, die leefde vanuit een rotsvast geloof, die tot vlak voor zij ziek werd haar kracht bleef zoeken in het meevieren van de H. Eucharistie en die een warme genegenheid koesterde voor de Moeder Gods Maria.

Dankbaar voor alle liefde en zorg, die zij steeds wist te schenken, mogen wij daarom mét haar vertrouwen, dat haar sterven de grote overgang voor haar betekent van oud naar nieuw: van een zorgzaam leven naar het eeuwig geboortefeest met Jesus Christus in de hemel.

---

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

Zr. Celino Vissenberg.