



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

In dankbare herinnering aan

GEZINA JOHANNA ENGBERINK

echtgenote van
Vincentius Lambertus Ludgerus Leussink.

Zij werd geboren op 7 juli 1913 te Lonneker
en overleed na voorzien te zijn van het
H. Sacrament der Zieken op 25 mei 1991
te Enschede.

Op 29 mei hebben wij haar lichaam ter ruste
gelegd op het R.K. kerkhof te Lonneker.

*Kracht en luister zijn haar gewaad
en zij ziet lachend de komende dag tege-
moet.*

Afscheid nemen valt des te zwaarder wan-
neer mensen heel nauw met elkaar in op-
rechte liefde verbonden zijn.

Vandaar de leegte die, na een bijna 49 jaar
gelukkig huwelijksleven, bij dit sterven ge-
voeld wordt.

Moeder was een eenvoudige en gelovige
vrouw, zij was tevreden met wat ze kreeg.

Nooit kwam er een klacht over haar lippen,
zorgzaam voor vader en kinderen, hartelijk

voor haar kleinkinderen en dienstbaar voor
anderen.

Toen dan ook, ruim 3 jaar geleden, de
slopende ziekte zich openbaarde, werd zij op
haar beurt liefdevol verzorgd, door haar man
en kinderen, onder wie vooral Siny en Joke
elk moment van de dag voor haar klaar ston-
den.

Deze taak werd overgenomen, toen in fe-
bruari bleek dat zij thuis niet verder verzorgd
kon worden, door de verpleegkundigen van
het M.S.T. locatie Haaksbergerstraat te En-
schede.

Vijf weken geleden, toen zij de H. Sacramen-
ten der Zieken heeft ontvangen, hebben wij,
met volle instemming en heel bewust af-
scheid van haar genomen.

Lieve vrouw, moeder en oma, rust nu maar
uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Dank voor alles wat we samen in lief en leed
beleefden.

Voor alles wat je voor ons deed.

Voor de vele blijken van belangstelling
tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder en oma zeggen wij
U onze oprechte dank.

V.L.L. Leussink
kinderen en kleinkinderen.