



In liefde blijven we denken aan

Henny Engberink

* Hengelo, 2 december 1925

† Oldenzaal, 6 oktober 2010

Ouderdom komt met gebreken,
dat wordt zo vaak gezegd.

Maar voor een ouder iemand
is het soms een heel gevecht.

Minder lopen, minder spreken,
je hebt het allemaal meegemaakt.

We troosten ons nu met de gedachte
dat je over ons waakt.

Henny is geboren te Hengelo en opgegroeid
in Zuid Berghuizen.

Na zijn lagere schooltijd is hij in de leer
gegaan voor slager. Dit vak bleef tot op
hoge leeftijd zijn grootste hobby.

Op Koninginnedag 1945 ontmoette hij
Diny Ten Hoeseler, waar hij in 1951 mee
getrouwd is.

In 1959 zijn ze begonnen met een eigen
slagerij, eerst aan de Marktstraat, later aan
de Mariastraat. Hier hebben ze met veel
plezier gewoond en was iedereen altijd wel-
kom. Na zijn tachtigste verjaardag is hij erg
ziek geweest.

Hier knapte hij toch weer goed van op en de
tachtigste verjaardag van Diny kon gelukkig
gevierd worden.

De laatste weken ging hij hard achteruit en
kwam hij nauwelijks nog uit zijn stoel.

Hij is in de nacht van dinsdag op woensdag
toch nog onverwacht, rustig en tevreden in-
geslapen. Deze maand zouden Henny en
Diny 59 jaar getrouwd zijn. Tot op het laatste
moment was hij altijd bezorgd en belangstel-
lend voor iedereen en met name voor Diny.

Bedankt voor uw zorg en belangstelling
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Diny Engberink-ten Hoeseler
Fam. Engberink
Fam. ten Hoeseler