





Dankbaar gedenken wij
Hermína Maria
Kleissen - Engberink

sinds 16 juni 1983 weduwe van
Hermanus Johannes Kleissen

Mien Engberink is geboren op 16 februari 1917 in Lonneker. Na een goede jeugd in haar ouderlijk huis trouwde zij op 18 oktober 1939 met Herman Kleissen en ze gingen wonen in Albergen. Daar kregen ze 8 kinderen. Zorgeloos mocht ze genieten van haar 18 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen, die ook haar intense aandacht hadden.

Ze heeft haar hele leven hard gewerkt, maar voor ontspanning las, puzzelde en handwerkte ze graag; haar nijvere handen waren altijd bezigtot de dood haar plotseling trof. Ze had een grote devotie tot Maria al haar kinderen gaf ze bij de doop de naam " Maria " mee en menig kaarsje heeft ze voor haar beeld gebrand. Zorgen zijn haar zeker ook niet bespaard gebleven, twee kinderen emigreerden naar Canada, maar die afstand kon ze via diverse bezoeken en telefoontjes overbruggen. De plotselinge verlamming van haar man en zijn opname in het verpleeghuis waar ze hem, tot zijn dood toe twee jaar lang elke dag bezocht. De dood van haar dochter Annemarie in 1994 hebben diepe sporen in haar leven achtergelaten. In de vroege ochtend uren van de dinsdag morgen na Pasen, 22 april 2003 trof haar plotseling de dood in de

slaap..... sindsdien blijft de telefoon stil... Haar nijvere handen rusten nu. Haar stoel bij het raam is leeg. We zullen haar heel erg missen maar we zijn dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven om verder te kunnen gaan.

*De dood is niets ik ben slechts aan de andere kant.
De draad is niet gebroken.*

Blijf aan mij denken zoals ik was en vergeet de mooie dagen niet, want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug. Het leven is wat het altijd is geweest. Waarom zou ik niet in jullie gedachten zijn. Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij, zonder zweem van droefheid. Na haar uitvaart op 26 april 2003 in de St. Pancratiuskerk te Albergen hebben we haar bij haar man te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

Moge zij nu in vrede voort leven bij God, nu haar levensloop in ons midden is voltooid.

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor haar en bid voor ons.

.....

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze moeder en oma, willen wij u heel oprecht dank zeggen.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Albergen, 26 april 2003.
Weemselerweg 37