



*Maak je over mij maar geen zorgen  
Ik kom wel waar ik zijn moet  
Ik heb een goed leven gehad.*

## Harrie Olde Engberink

☆ Borne 24-01-1937    † Hengelo 07-02-2018

Pa is geboren op 24 januari 1937 te Borne. Hij groeide op in een groot, warm gezin met 3 broers en 3 zussen. Ondanks de oorlogsjaren heeft pa een mooie jeugd gehad aan de prins Hendriksweg. Hij leerde het vak van metselaar aan de ambachtsschool.

In 1963 leerde hij Ellie kennen. Samen hebben ze een mooie verkeringstijd gehad. In die jaren ging pa voor het eerst naar het buitenland en maakte kennis met de Alpen, waarvan hij zo kon genieten. Later maakte pa vele wandelingen in de bergen. Samen met zijn broers bouwde hij zijn eigen huis. 1 juni 1967 touwde hij met Ellie. Ze kregen samen 2 kinderen, Stefanie en René. Er volgde een mooie tijd met het gezin, waarin de vakanties naar het Oostenrijkse Brand één van de hoogtepunten waren.

Wegens gezondheidsklachten viel het beroep van metselaar hem zwaar. Na enkele andere

werkzaamheden kwam er meer tijd vrij voor zijn grote hobby, de duivensport. Dit deed hij met passie en plezier bij pv 't Oosten. Pa was nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen de vereniging.

In 1998 werd zijn eerste kleinkind Rens geboren. Daarna mocht hij ook Mats en Bente als zijn kleinkinderen verwelkomen. Pa was trots en nauw betrokken bij zijn kinderen en kleinkinderen.

Het afgelopen jaar ging alles moeizamer en nam hij noodgedwongen afscheid van zijn geliefde duiven. In december kreeg pa te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij koos er voor om zijn resterende tijd door te brengen in zijn eigen vertrouwde omgeving, waar hij 7 februari vredig is ingeslapen.

Hij was voor ons een lieve rustige zorgzame man, (schoon)vader en opa. Hij stond altijd voor ons klaar.

Pa bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend. Je blijft in ons hart en we zullen je missen.

Ellie  
Stefanie en Erik,  
*Rens, Mats en Bente*  
René