



Toon Oude Engberink

*Het was een rustige herfstdag in november
De zon oranjegeel kwam op in een lucht hemelsblauw
De natuur toonde zich in al haar pracht
Dat was vast en zeker ter ere van jou*

*Toen de maïs die dag verdween
En jij eindelijk weer de overkant kon zien
Lag je al heel diep te slapen
Jouw uitzicht werd het weerzien met Fien*

*De zon ging knalrood onder
Een fantastische sterrenhemel verscheen
Toen besloot jij dat het genoeg was
En vertrok, samen met Fien, daar heen*

*“Dan ga ik toch naar Fientje toe”
zei Toon toen hij hoorde
dat hij niet lang meer te leven had.*

Toon Oude Engberink

* 15 augustus 1941

† 16 november 2012

*“Lieve pap, je hebt mij beloofd
om mama de groeten te doen.
Vertel haar dat het goed met mij gaat.
Dankjewel dat jullie altijd zo goed
voor mij gezorgd hebben en ik weet zeker
dat jullie mij goed in de gaten blijven houden.”*

Edwin

Wij willen jullie bedanken voor jullie belangstelling
bij het overlijden van Toon.

Edwin en IJsbrand
Elcke en Collin
Hymke
Jurre en Marieke
Hidde