



*De zon scheen,  
de bloemen bloeiden,  
de vogels floten  
en toen werd het stil...*

In dankbare en liefdevolle herinnering aan

## **Aleida Josephina Oude Vrielink-Engbers**

Echtgenote van Gerard Oude Vrielink

Zij is geboren op 17 maart 1927 te Tubbergen en overleed onverwacht op 19 augustus 2003.

We namen afscheid van haar tijdens de uitvaartviering in de Parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Overdinkel, waarna de begrafenis volgde op het R. K. Kerkhof aldaar.

Ma was een zeer lieve en gelovige vrouw. In haar dagelijks doen en laten getuigde ze hiervan. Ook bezocht zij wekelijks trouw de kerk. Dit heeft ze ondanks haar latere beperkingen, zolang het mogelijk was, voortgezet. Toen dat niet meer ging, ontving ze de Communie thuis.

Ze groeide op in een gezin van 12 kinderen. Op de koude nieuwjaarsavond van 1951 ontmoette ze pa. Ondanks dat het hevig ijzelde heeft hij haar die avond thuisgebracht. Ze trouwden op 24 november 1955 te Tubbergen, waarna ze in Lonneker gingen wonen. Hier wist ze samen met pa in korte tijd van een oude boerderij een gezellig thuis te maken. In de daarop volgende jaren kregen ze samen acht kinderen. Het gezin kwam voor haar altijd op de eerste plaats. Het gaf ma de meeste

voldoening als het gezellig was en de kinderen goed waren verzorgd. Met haar rijke fantasie en droge humor wist ze iedereen te amuseren. Ze putte altijd uit haar grote schat aan eigen spreuken en gezegden. Ondanks de drukte van de dagelijkse zorg die het gezin met zich meebracht wist ze tijd te vinden voor tuinieren en het zelf maken van kleding. Ze genoot echt van de periode dat het hele huis vol zat met hun kinderen en "aanhang". Door de verkoop van melk en eieren kwamen ook vele bekenden bij haar over de vloer. De jaren waarin de kinderen trouwden en kleinkinderen werden geboren waren voor haar zeer waardevol. Toen José als laatste was getrouwd kreeg ze helaas enkele maanden later een hersenbloeding. Na zeer moeizame maanden van herstel kwam ze in het najaar van 1993 weer thuis.

Pa nam de volledige verzorging op zich. Om zijn taak wat te verlichten gingen ze in 1998 samen met Hennie en Diejanne in Overdinkel wonen. Hier hebben ze in een prettige omgeving een aantal goede jaren samen doorgebracht.

*Ma, bedankt voor alles, het is goed geweest.*

We bedanken iedereen die met ons meeleeftde en degene die ma mede hebben verzorgd.

Gerard Oude Vrielink, kinderen, kleinkinderen.