



Met grote dankbaarheid denken wij terug  
aan onze lieve man, vader en opa

ALOYSIUS ANTONIUS ENGBERS

echtgenoot van

Mina Susanna Kroese

Hij werd in Losser geboren op 31 december 1917. Na voorzien te zijn van de Sacramenten der Zieken, is hij in het Stadsmatenziekenhuis te Enschede op 16 december 1978 overleden.

Na een kortstondige ziekte heeft God hem vrij plotseling bij zich geroepen, juist op een moment, dat hij zich helemaal voorbereidde het komende Kerstfeest samen met zijn huisgezin te vieren.

Ook verheugde hij zich erop zijn geliefde hobbies weer te kunnen uitoefenen.

De schepping en de vrijheid der natuur betekenden veel voor hem en waren hem zeer dierbaar.

Hij was een grote kindervriend en met name voor de kleinkinderen zal het onbegrijpelijk zijn dat opa hier niet meer is. Tijdens zijn ziekte heeft hij samen met zijn vrouw, kinderen, schoondochter en schoonzoons de dag herdacht waarop zij 35 jaar waren getrouwd.

Wij betreuren het dat je van ons bent heengegaan, doch wij verheugen ons dat God je samen met je andere familieleden hebt opgenomen in zijn Rijk.

Vader, ook wij zullen een keer bij je komen. Dankbaar zullen we blijven voor alles wat je in dit aardse leven voor ons hebt betekend.

Wij danken U voor de troost en blijken van deelneming tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en zorgzame vader en opa.

M. S. ENGBERS-KROESE  
Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, december 1978.