

Dankbaar gedenken wij

ANNA VORGERS - ENGBERS

Zij werd op 25 juli 1915 geboren
en is op 11 december 2001,
na voorzien te zijn van het

Heilig Sacrament der Zieken, overleden.
Na de Uitvaartdienst op 14 december in de
H. St. Jacobuskerk te Lonneker
vond de crematie plaats in het crematorium
te Usselo.

Onze lieve zus en tante,

Als oudste dochter uit een gezin van negen
kinderen, herinneren wij haar als een zorg-
zame vrouw.

Haar grote wens om moeder te worden
ging helaas niet door, maar ze zei vaak:

"Ik heb altijd heel vól keender um mie hen
had."

Samen met Hendrik genoot ze ervan dat de
kinderen van haar broers en zus, en zelfs
de kinderen daarvan, graag bij hun op be-
zoek kwamen.

Ook konden ze ontzettend genieten van
hun huis en tuin, het deed haar dan ook
pijn dat ze er niet alleen kon blijven wonen
na het overlijden van Hendrik.

De natuur, klassieke muziek en lezen ble-
ven haar eindeloos boeien.

Ze was er trots op dat ze nog zo lang alles
alleen kon doen, het was voor haar dan
ook een grote teleurstelling toen ze hoorde
dat ze ongeneeslijk ziek was; zoals ze zelf
zei: "Ik wil nog zo graag verder leven".

Dat ze moge rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven
danken wij u hartelijk

De familie.