



Dank U voor alle goede vrienden,  
Dank U, o God voor al wat leeft.

Lieve vrouw, bijna 40 jaar hebben we lief en leed gedeeld en we hadden samen nog zo van het leven kunnen genieten. Het mocht niet zo zijn; maar je weet: het was goed tussen ons en je mag er met een gerust hart op terug zien. Tot weerziens!

---

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en uw deelneming na het overlijden van mijn dierbare man, dank ik U hartelijk.

G. M. Engbers-Oude Vrielink

Ter gedachtenis aan

## Bernard Joseph Engbers

echtgenoot van

GEZIENA MARIA OUDE VRIELINK

geboren te Denekamp, 13 april 1915;  
overleden te Weerselo, 20 november  
1990.

Na de Uitvaart in de parochiekerk te  
Weerselo op 23 november, had de  
krematie plaats in Usselo.

†

Het bange vermoeden tijdens de  
ziekte, dat de dood er mee gemoed  
zou zijn is harde werkelijkheid gewor-  
den. - Niemand heeft echter kunnen  
voorzien dat het zo onverwacht zou  
gebeuren. - Zijn plotseling overlijden  
heeft bij allen, die hem goed kenden  
en van hem hielden, verslagenheid en  
verdriet gebracht.

Wat "BEERND" voor zijn vrouw,  
familie en zovelen heeft gedaan en  
betekend, maakt de droefheid des te  
groter en tegelijk is dat een reden om  
dankbaar en enigzins getroost terug  
te zien op zijn leven.

Het was een eenvoudig leven. - Hard  
en veel heeft hij gewerkt, eerst in het  
boerenbedrijf en daarna in de brou-  
werij te Enschede, waar hij toen met  
zijn vrouw ging wonen.

Zijn hang naar het leven op het land  
en zijn hechte verbondenheid met zijn  
familie brachten hem steeds weer te-  
rug naar de plek van de jeugd jaren.

Toen hij vanwege zijn gezondheid  
werd afgekeurd voor het zware werk  
verhuisden ze naar Weerselo, waar ze  
14 jaar lang een rustig leven hadden.

Kaarten was voor hem een grote  
ontspanning, maar hij hoefde de tijd  
niet te doden, want waar mogelijk en  
nodig stond hij voor iedereen klaar  
om te helpen.

Zijn hoop op, en tegelijkertijd zijn  
twijfel aan genezing, maakten de  
laatste maanden tot een zware tijd.  
Hij vond de kracht in zijn geloof en  
troost bij haar die hem het meest  
nabij was. Dankzij haar opoffering en  
van allen die haar bijstonden, kon hij  
in zijn eigen huis blijven tot 't einde.