



†

Blijf in uw herinnering koesteren
BRENDA BERNADETH ENGBERS

Zij werd geboren op 5 juli 1977 en
overleed tengevolge van een noodlottig
ongeval op 2 juni 1989.

Op 7 juni 1989 werd zij op het
R.K. Kerkhof te Deurningen begraven.

Op vrijdag 2 juni kregen wij het bericht
van het zeer trieste ongeluk van 2
meisjes, waaronder jij Brenda.

Woorden schieten ons tekort.

Een vrolijke, hartelijke meid was je.
Je hield van de natuur. Jouw dieren
betekenden veel voor jou.

Het liefst was je op je eigen plekje,
een heideveldje met het vijvertje. Jouw
eigen wereldje samen met je hond.
Je maakte iedereen tot je vriend.

Zorgzaam was je, je stond voor ieder-
een klaar!

Deze fijne herinneringen willen we
altijd in ons hart bewaren tot in lengte
van jaren.

Dankbaar zijn we voor de elf fijne
jaren die we met jou mochten hebben.

We hebben jou gegeven wat in ons
vermogen lag, zeer veel gaf jij ons
terug.

Vooral ook aan je broertje Arjan. Hij
was niet alleen je broertje maar ook
een grote vriend!

Lieve klasgenootjes, ik heb fijne jaren
met jullie gehad. Blijf niet stilstaan bij
het ongeluk, maar denk aan mij zoals
ik ben geweest, tussen jullie in.

Het ga jullie goed op de volgende
school.

Lieve papa, mama en Arjan, opa's en
oma's en iedereen van wie ik hield.
Bedankt voor de fijne jaren.

Lieve Brenda, wij blijven altijd van je
houden. Wees ons tot kracht!

Wij danken u hartelijk voor uw steun
en medeleven na het overlijden en de
begrafenis van onze oogappel en mijn
liefste speelkameraad.

Johan, Truus en Arjan Engbers

Deurningen, 7 juni 1989
Jonkmansweg 4