



Ter dankbare herinnering aan

**GEERTRUIDA ENGBERS**

sinds 30 oktober 1963 weduwe van

**JOHANNES NIJLAND**

Zij werd op 9 februari 1893 geboren te Langeveen en overleed op 28 juni 1985 te Enschede na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. Op 3 juli 1985 hebben wij haar na een uitvaartplechtigheid in de Emmauskerk te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Hengeloestraat te Oldenzaal.

\*\*\*

Wij zijn erg dankbaar dat moeder en oma zo vele jaren in ons midden mocht zijn. Zij was altijd een hardwerkende en diepgelovige vrouw, die het gegeven was een hoge ouderdom te mogen bereiken. Aan haar gezin besteedde zij zeer vele zorgen. Door haar instelling van meelevendheid en opgewektheid, wist zij steeds de juiste sfeer te scheppen en zo voor haar kinderen en kleinkinderen het grote middelpunt te zijn. Het was voor haar vanzelfsprekend, eerder aan anderen te denken dan aan haar zelf. Vele jacht- en natuurvrienden vonden in haar huis een vriendelijk en aangenaam onthaal. Zij kon dit leven van dienst-

baarheid volbrengen omdat het geheel vervuld was van een oprecht christelijk geloof. Het gaf haar de kracht om tot op hoge leeftijd steeds de juiste steun en toeverlaat te zijn. Helaas kwam ook voor haar de tijd dat haar krachten het lieten afweten. Bijna drie jaar geleden moest ze haar vertrouwde omgeving verlaten en werd ze opgenomen in het verpleeghuis Bruggerbosch te Enschede, waar ze een liefdevolle verzorging genoot. Regelmatig mocht ze zich verheugen in het bezoek van haar kinderen. Zij kon haar dankbaarheid daarvoor slechts nog uiten door steeds weer haar hand te reiken en daarbij een blijde lach op haar gezicht te tonen. Woorden waren niet belangrijk. Men was samen en men begreep elkaar. Nu zij is overleden, willen wij bidden: God, met dit sterven is veel liefde en mildheid voorgoed uit ons leven weggegaan. Wij willen dankbaar zijn voor al het goede dat zij voor ons heeft gedaan.

Moeder en Oma, wij zullen je missen. Wij blijven steun zoeken in het geloof waarin je ons bent voorgegaan. Dat de eeuwige vrede bij de Heer je deel moge zijn.

Rust zacht.

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming, welke wij mochten ontvangen, na het overlijden van moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Oldenzaal, juli 1985  
Morslaan 122.

Fam. Nijland