

ZIE, O GOEDE EN ALLER-
 ZOETSTE JEZUS, ik
 werp mij op mijne knieën
 voor uw aanschijn neer, en
 bid en smeek U met de
 grootste vurigheid des ge-
 moeds, dat Gij levendige
 gevoelens van geloof, hoop
 en liefde, en een waar be-
 rouw over mijne zonden
 en den zeer vasten wil
 om deze te verbeteren in
 mijn hart gelieve te pren-
 ten, terwijl ik met een
 groote genegenheid en
 droefheid des harten uwe
 vijf wonden bij mij zelve
 overwege en in den geest
 aanschouw, dit voor oogen
 hebbende, wat reeds de
 profeet David over U, o
 goede Jezus, in « uwen »
 mond legde : **ZIJ HEBBEN
 MIJN HANDEN EN VOE-
 TEN DOORBOORD; ZIJ
 HEBBEN AL MIJNE
 BEENDEREN GETELD.**

Volle aflaat voor de overle-
 denen als men bovenstaand
 gebed na eerst gebiecht en
 gecommuniceerd te hebben vóór
 een kruisbeeld bidt, met bijvoe-
 ging van een ander gebed tot
 intentie van Z. H. den Paus.

(Decreet van Z. H. Paus
 Pius IX, 31 Juli 1858.)

Men voldoet aan de laatste
 voorwaarde van het decreet
 door vijf Onze Vaders en vijf
 Wees-Gegröeten of andere der-
 gelijke gebeden tot intentie van
 den H. Vader te bidden.

(Ps. XXI. 17. 18.)



MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID

(100 dagen aflaat)



Gedenkt in Uw gebeden

GERARDUS JOHANNES ENGBERS

Geboren 6 December 1878 te Itterbek (Duitschland),
na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der
Stervenden overleden in het R.K. Ziekenhuis te
Ootmarsum 11 December 1943 en begraven te Oot-
marsum op het R.K. Kerkhof den 14en d.o.v.

„Het leven van den mens is een strijd op aarde
en zijn dagen zijn als huurlingdagen. Gelijk een
slaaf zucht naar de schaduw en gelijk een huurling
naar het einde van zijn werk verlangt, zo heb ik
ook ijdele maanden gehad en kommervolle nachten
voor mij geteld.

Mijn smart heeft mij geheel verdrukt en al mijn
ledematen vernietigd.

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust beter dan een voortdurende zieke-
lijkheid.”
(Uit het Boek Job.)

Dierbare zusters en familie, wilt niet treuren
gelijk zij, die geen hoop hebben. In de Hemel zal
ik U wederzien.

Dit alleen vraag ik U, vergeet mij niet in Uw
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

Dat hij ruste in vrede.