





*“Wij zijn allemaal bezoekers  
van deze tijd, van deze plaats.  
Wij zijn slechts passanten.  
Ons doel is om waar te nemen,  
te leren, te groeien,  
lief te hebben ...  
en dan keren we huiswaarts.”*

Aldus de Aborigines.

“De zegen van de Maharadja”

Gerhard Engbers

Lemselo, 9 december 1925  
Oldenzaal, 10 december 2015